

Ontmoetingsdag Limen, Averbode, 5 oktober 2024

Raymond Saerens

Ondanks de zieke bestuursleden en bijgevolg de onvolledige en half fitte bezetting liep deze dag toch bijzonder goed, mede dankzij de inzet van de aanwezige bestuursleden en van een gedreven ziek (maar besmettelijk) bestuur.

Vooreerst mijn welgemeende dank aan deze enthousiaste medewerkers.

De door werken moeilijk te bereiken ingang werd die toch door heel wat geïnteresseerden gevonden: er dienden alweer extra zitplaatsen bij gezet te worden. Een succes voor de opkomst avast.

Wij nodigden voor deze dag Annet Brouwer, auteur van 'Een Gift uit Avalon', als spreekster uit en dat bleek een prima initiatief.

Gewoonlijk gaan onze ontmoetingsdagen door als een 'samenkomst van NDE'ers en geïnteresseerden in NDE en aanverwante bewustzijnstoestanden' om in veilig en (h)erkennend gezelschap hun getuigenis te geven of om antwoorden te vinden.

Annet Brouwer als spreekster in dergelijk midden te hebben is een steunpilaar voor ervaringsouders omdat zij, zoals velen, aanvankelijk geen interesse of geloof had in NDE's maar door eigen ervaring van het bestaan ervan werd overtuigd. Zoals neurochirurg Eben Alexander.

Verwijzend naar haar boeiend boek 'Een Gift uit Avalon' verduidelijkte Annet de verschillende mogelijkheden van contacten tussen de stoffelijke wereld en de geestelijke (Avalon). Op een duidelijke, gestructureerde wijze beschreef ze diverse mogelijkheden van contact en tekens en illustreerde deze op boeiende wijze met concrete, authentieke getuigenissen die ze persoonlijk kreeg.

Dit laatste is bijzonder waardevol omdat informatie uit eerste bron betrouwbaarder is dan wanneer de ervaring werd doorverteld of geïnterpreteerd. Dat is ook de bijzonder waarde van haar boek; het betreft ervaringen en gebeurtenissen die ze rechtstreeks door de betrokkenen heeft ontvangen.

Annet gaf heel duidelijk en begrijpelijk toelichting bij diverse vormen van contacten met overledenen.

Telepathisch communiceren, synchroniciteit (betekenisvol toeval – een begrip van Jung), veridieke waarnemingen – die ook grondig en gefundeerd worden besproken in het aan te bevelen boek 'Wat een Stervend Brein niet kan' (van Titus Rivas, Rudolf Smit, en Any Dirven†) – grenswaarnemingen....

Haar verhaal werd door vele aanwezigen herkend en bevestigd. Het moet (en is, dat vernam ik van aanwezigen) een enorme steunpilaar zijn voor onwetenden die geconfronteerd werden met verlies van een geliefde.

Ik heb haar boek ter plekke gekocht. Te belangrijk om te laten liggen. En er zijn héél wat exemplaren 'over de toog gegaan'. Mensen hebben behoefte aan authentieke en integere informatie over dit (deze) onderwerp(en). Met haar lezing heeft Annet een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen van onze vereniging.

Ik blik met een zeer goed gevoel terug op deze dag en ben verheugd Annet persoonlijk te hebben leren kennen. Directe contacten in deze en dus rechtstreekse informatie vind ik voor onze leden én voor mezelf cruciaal.

Bedankt, Annet, voor je bijzonder sterke bijdrage aan het doel en de werking aan Limen IANDS Flanders.



Annet Brouwer geeft haar presentatie naar aanleiding van haar boek Een gift uit Avalon